

ett byggnad, ett inre uti förre Hof rätts hus

KATEDRALSKOLAN I ÅBO

årsberättelse
2022-2023

KAT an



Läsåret 2022-2023

Läsåret lider mot sitt slut och det är dags att blicka tillbaka på ett händelserikt år. Efter ett par år av restriktioner och försiktighetsåtgärder har det igen varit möjligt att åka på studiebesök och -resor. Vi har också stått värd för olika evenemang och välkomnat gäster från när och fjärran. Verksamheten har med andra ord återgått till det normala, och med fortsatta försiktighetsåtgärder kunde höstens och vårens studentexamensprov genomföras utan problem. Ett litet orosmoln dök dock upp mot slutet av höstterminen och det var rädslan för elavbrott om elproduktionen inte skulle räcka till under vinterns kallaste månader. Som tur var behövde vi aldrig använda oss av beredskapsplanen, utan undervisningen kunde fortgå som planerat. De inköpta ficklamporna ligger än så länge orörda i skrivbordslådan.

Att möta människor från olika bakgrunder och kulturer är både intressant och berikande, oavsett om det handlar om utbyten mellan gymnasiestuderande i Åbo, såsom inom vänskoleprojektet "Svenska nu", eller utbyten med studerande från andra länder. I september stod Katedralskolan värd för VUK (Vänorternas ungdomskonferens) och i april arrangerades en säkerhetskonferens i samarbete med Peder Skrivares gymnasium i Varbergs kommun. Katedralskolan var mötesplatsen, och höjdpunkten under seminariet var utan vidare diskussionen med överstelöjtnant Joakim Paasikivi från den svenska armén. De studerande hade möjlighet att ställa frågor om allt från hans släktskap med Finlands tidigare president Paasikivi till frågor om eventuell kärnvapenplacering på svensk eller finsk mark.

Under hösten återupptog vi även utbytet med vår vänskola Miklós Radnóti Gymnasium i Szeged. En grupp bestående av 11 studerande och två lärare besökte Katedralskolan i slutet av oktober. Gruppen fick ta del av vår skolvardag, och de hann också med några utflykter och fick tid för umgänge. Utbytet är en del av vår ASPnet-verksamhet, som syftar till att utbyta erfarenheter, bästa praxis och idéer mellan Unesco-skolor.

Intresset för vårt gymnasium har ökat markant under de senaste åren. Inte bara då det gäller antalet sökande till gymnasiet, utan också då det gäller besök från skolor och institutioner. Två grupper från Nederländerna har besökt Katedralskolan under det här läsåret: den första bestående av rektorer i oktober och den andra bestående av lärare från det holländska nätverket Global Citizen Schools i mars. Frågor som intresserade dem hade att göra med ledarskap, hur det kommer sig att vi klarar oss så bra i gymnasiejämförelserna, läroplansfrågor och vad som skiljer vårt gymnasium från de finskspråkiga. Diskussionerna med de holländska grupperna har varit mycket givande och gett oss möjlighet att reflektera över vår verksamhet och våra framgångsfaktorer.

Katedralskolan deltar i stadens Erasmus+-projekt och även om vi själva inte ännu besökt någon skola utomlands har vi inom ramen för projektet haft glädjen att ta emot lärare från både Nyköping och Västerås. Två lärare från Västerås kom på jobbskuggning i november och följde med hur undervisningen fungerar, och i december kom tre andra personer på besök för att utreda möjligheterna till ett eventuellt utbyte kring



specialundervisning och studerandevården mellan Västerås och Åbo. Om det går att hitta gemensamma samarbetsformer återstår att se.

Vid årsskiftet startade välfärdsområdena sin verksamhet och då överfördes också studerandevårdstjänsterna till dem. Vissa problem förekom inledningsvis då personalen inte längre hade tillgång till de program de använt tidigare, men rätt så snabbt verkar man ha hittat fungerande lösningar - åtminstone för Katedralskolans del. Hur det blir efter sommaren återstår dock att se.

Då det gäller studerandevården och speciellt den delen som har med inläring att göra behöver här nämnas att vi sedan hösten 2022 har en speciallärare på heltid, vilket vi är mycket tacksamma över. Välkommen med i vårt team, Michaela!

Under året som gått har våra studerande också haft möjlighet att utforska världen utanför klassrummet. Resor till Berlin och Paris har gett våra språkstuderande en fördjupad förståelse för tysk respektive fransk kultur samtidigt som de har fått öva sina språkkunskaper i en genuin miljö. Inom fysiken har en studerandegrupp besökt München och inom konst- och musikämnen har flera studerande besökt museer, åhört konserter och njutit av opera. Om det här och mycket mer kan du läsa längre fram i årsberättelsen. Där hittar du också bilder från svenska dagen-minglet, bänkskuddardagen och Gamlas dans. Den här typen av dagar och evenemang är otroligt viktiga. De ger minnen för livet och stärker känslan av gemenskap och sammanhållning. Att få träffa andra människor och lära känna dem vidgar vyerna och gör att man växer som individ.

Att inkludera alla, få alla att känna sig accepterade och lika värda är en av ledtrådarna i Katedralskolans likabehandlings- och jämlikhetsplan, som uppdaterades senaste höst. I samband med uppdateringen bestämde vi oss för att uppmärksamma temat jämlikhet och rättvisa på Framtidsdagen, som firas den första fredagen i mars. De studerande fick i uppgift att tillsammans fundera på hur vi kan skapa ett mera rättvist och jämlikt samhälle som motvikt till den polarisering som allt tydligare kan skönjas. Alumnerna Janina Andersson och Ville Hupa bjöds in som inspiratörer och båda lyckades trollbinda åhörarna med sina intressanta berättelser och

erfarenheter. Det var nu femte året i rad som Framtidsdagen arrangerades.

Också studerandekåren har jobbat flitigt för att skapa fortsatt god trivsel bland de studerande och lärarna, och har bland annat ordnat temadagar av olika slag samt skaffat spelkort och brädspel till Mediateket. Ute på skolgården används pingisborden flitigt, och vad är bättre än det än att röra på sig och samtidigt få lite frisk luft.

Det har också rört på sig rätt så mycket inom gymnasieutbildningen under de senaste åren, och ibland är det svårt att hålla jämn takt med utvecklingen hur mycket man än anstränger sig. Den ena reformen hinner knappt slutföras innan följande påbörjas, och de halvfärdiga planerna ska oftast preciseras eller kompletteras på kommunal- eller gymnasienivå. Varför inte styra upp det hela lite mer? Nu går mycket av rektorernas och lärarnas tid åt att fundera ut system och praxis som i slutändan ändå är rätt så snarlika, då man jämför vad olika utbildningsanordnare kommer fram till. Exempel på frågor som ska avgöras på lokal nivå är bland annat läroanstaltens bedömningskultur och gemensamma förfaringssätt. Borde inte bedömningsprinciperna vara desamma för alla oberoende av gymnasium? För de enskilda gymnasierna borde det räcka med att bekanta sig med anvisningarna, att tillsammans reflektera över hur de ska tolkas och tillämpas, och på så sätt skapa samsyn. Tänk om tiden som nu går åt till att utarbeta planer i stället kunde användas för arbetsuppgifter som direkt stöder verksamheten, undervisningen och handledningen av de studerande! Det är ju därför lärarna valt det yrke de valt, att få jobba med och för de studerandes bästa.

En lärare som lämnar oss i och med utgången av det här läsåret är Heidi Olsen, lektor i kemi och matematik. När man minst anar det tar livet ibland intressanta vändningar och då gäller det att följa sitt hjärtas väg. Tack Heidi för dina år i Kattan och lycka till med dina nya äventyr. Ett stort tack även till Kaisa Lappi, som vikarierat som studiehandledare, och nu fortsätter med nya utmaningar i höst. Lycka till med studierna!

Avslutningsvis vill jag tacka alla studerande, föräldrar, lärare och övrig personal för ett gott samarbete och än en gång fina inlärningsresultat. Nu är det dags för en välförtjänt paus. Njut av värmen och ljuset! Och, till årets nybakade studenter, önskar jag all lycka och framgång i livet!

Marianne Pärnänen

rektor

Hänt under läsåret 2022-2023

- 10.8 Inskription
- 17.8 Ettornas trivseldag
- 24.8 Finlands Svenska Skolungdomsförbund besökte Kattan
- 31.8 SKS val
- 31.8 Skolfotografering
- 5-9.9 VUK konferens i Åbo
- 7.9 Studentexamensinfo för höstens skribenter
- 7.9 Föräldramöte för ettorna
- 12-26.9 Höstens studentskrivningar
- 29.9 Konsertbesök för ettorna (MU01)
- 4-6.10 Lärare från Nyköpings gymnasium på besök
- 6.10 Besök från Nederländerna, 12 rektorer
- 10-13.10 Franskgruppen i Paris
- 25-31.10 Besök från Ungern, 11 studerande och 2 lärare
- 26.10 PML och deras gäster från Stockholm
- 27.10 Abirnas högskoledag i Helsingfors
- 2.11 Föräldramöte för tvåorna
- 4.11 Svenska dagen-mingel
- 10.11 Naturvetenskaplig dag för ettorna på Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, ÅA
- 11.11 Uni-YH-dagen
- 14-17.11 Två lärare från Västerås kommun på jobbskuggning
- 16.11 Föräldramöte för abirna
- 1.12 Wasateater; pjäs för åk 2
- 5.12 Självständighetsfest och studentdimission
- 7-8.12 Besök från Västerås kommun
- 10-13.12 Fysikerna till München
- 13.12 Lucia
- 17.12 Julbasar
- 21.12 Julkyrka och julfest
- 17-19.1 Kattans musikal på ÅST
- 24.1 Öppet hus/infokväll för niorna
- 9.2 Bänkskuddardag
- 17.2 Gammeldans
- 2.3 Ettornas Demoday
- 3.3 Framtidsdagen
- 23.3 Besök från Nederländerna, 22 lärare från det holländska nätverket Global Citizen Schools
- 14-29.3 Vårens studentskrivningar
- 17-20.4 Tyskgruppen till Berlin
- 20-21.4 Säkerhetskonferens: Erasmus+ besök från Varbergs kommun
- 21-23.4 Get the Deal
- 19.5 Kompensationsledigt för julbasaren
- 1.6 Kulturdagen
- 2.6 Friluftsdagen
- 3.6 Skolavslutning och studentdimission, mösspåläggning i Solennitetssalen





Kattans fotbollslag vann fotbollsturnering mellan Åbogymnasierna hösten 2022

Penkis 2023





Julbasar 2022

Förvaltning och personal läsåret 2022-2023

Rektor

Marianne Pärnänen

Lektorer

Kristina Ekblad

Christoffer Enström

Inka Halkivaha

Riikka Jutila

Mikaela Korin-Niemi

Annika Lindblad

Jörgen Lindblom

Benita Lindström

Maria Lundström

Lena Malmio

Eija Matturi-Aurén

Michaela Nordling

Herman Norrgrann

Heidi Nylund / Olsen

Synnöve Sandell

Henrika Simons

Marikki Sjöström

engelska

historia, samhällslära (grupphandledare 1c)

studiehandledning (tjänstledig t.o.m. 8.4.2023)

finska, musik (grupphandledare 3a)

biologi, geografi (grupphandledare 3c)

matematik (grupphandledare 1a)

gymnastik, hälsokunskap

tyska, franska (grupphandledare 1b)

modersmål och litteratur (grupphandledare 3d)

bildkonst, data för ettor, biträdande rektor (grupphandledare 3b)

gymnastik

speciallärare

fysik, matematik, data för ettor (grupphandledare 2a period 5)

kemi, matematik (grupphandledare 1d, period 1-3)

religion, psykologi

modersmål och litteratur (grupphandledare 2a)
(tjänstledig period 5)

finska, hälsokunskap (grupphandledare 2d)

Timlärare och vikarier

Maria Brink	matematik, kemi (grupphandledare 2c)
Melker Engblom	matematik, kemi (period 4-5)
Jessika Holmlund	vik. livsåskådningskunskap (period 5)
Frida Håkans	vik. modersmål och litteratur (period 5)
Jasper Karhunen	vik. historia, samhällslära, filosofi
Petra Lapela	gymnastik (höstterminen)
Kaisa Lappi	vik. studiehandledare (grupphandledare 1d, period 4-5)
Jaakko Lindfors	filosofi, historia, samhällslära, livsåskådningskunskap (tjänstledig läsåret 2022-2023)
Carolina Myrskog	religion (period 1-3)
Jutta Myrntinen	engelska (grupphandledare 2b)
Laura Nakolinna	gymnastik (vårterminen)
Christoffer Steffansson	vik. livsåskådningskunskap (period 2)

Övrig personal	
Tove Grandell	skolhälsovårdare
Sandra Gunnila	skolkurator
Kirsi Niemi	psykiatrisk sjukskötare
Anna Nyman	skolsekreterare
Aarno Rekola	skolpsykolog

Studerandekårsstyrelsen läsåret 2022-2023

Ordförande

Emil Olofsson

Medlemmar

Melinda Eriksson (kommunikationsansvarig)

Ida Gustafsson (ordinarie styrelsemedlem)

Oliver Helenius (kommunikationsansvarig)

Ella Isaksson (caféansvarig)

Mikael Kantola (caféansvarig)

Nova Koivisto (temaansvarig)

Ester Lillhannus (sekreterare)

Tor Nylund (viceordförande)

Casper Rönnlöf (kassör)

Adeline Snickars (informationsansvarig)

Handledande lärare

Jasper Karhunen



Åbo värd för Vänorternas ungdomskonferens VUK 5–9.9.2022

VUK, vänorternas ungdomskonferens, är en årligen återkommande konferens för studerande på andra stadiet. Till konferensen inbjuds ungdomar från Åbo och dess nordiska vänorter Göteborg, Bergen, Århus och Flensburg. I år blev tyvärr gruppen från Bergen tvungen att ställa in sin resa med endast några dagars varsel p.g.a. lärarstrejk i Norge. Konferensspråket är nordiska (svenska, norska och danska). Värdskapet roterar mellan de olika orterna. Detta läsår ordnades konferensen i Åbo med Katedralskolan som värdskola.



Temat för årets konferens var "Tillsammans upplever vi och skapar". Inom olika temagrupper fick deltagarna pröva på allt från djembetrummor till rollspel och kyrkbåtsrodd. Den första eftermiddagen lagade ungdomarna mat tillsammans på Åbo yrkesinstitut.



Under veckan



bekantade deltagarna sig med regional kultur genom besök i Jan-Erik Anderssons bladhus på Hirvensalo, museibesök på Aboa Vetus Ars Nova och rundtur på Åbo Svenska Teater. De nordiska ungdomarna fick också uppleva den åboländska skärgården under en utflykt till Söderlångvik gård och Kasnäs.

Totalt deltog trettioåtta ungdomar och fyra nordiska gästlärare. Från Finland deltog tjugoen studerande från Åboskolor på andra stadiet, i första hand från årskurs två. En dryg handfull Åbolärare ledde programmet tillsammans med värdstuderandena från Åbo.

Då tidtabellen tillät deltog gästerna i vanliga lektioner tillsammans med sina värdar i Katedralskolan. De nordiska gästerna inkvarterades i åboländska värdfamiljer. De två senaste åren har VUK arrangerats på distans. Deltagarna var nu verkligen glada att äntligen få sammanstråla fysiskt med sina nordiska vänner. Senast ordnades VUK i Åbo för fem år sedan, hösten 2017.

Ungdomarna jobbade i tre olika temagrupper under temat "Tillsammans upplever vi och skapar".

Temagrupp 1:

Välstånd och motion - boboll, klättring och kyrkbåtsrodd

Temagrupp 2:

Drama och ordkonst - kreativt skrivande med estradpoeten Rosanna Fellman, dramaworkshop med skolans tidigare studerande Arne Linna och lajv-rollspel (Iarp)

Temagrupp 3:

Bildkonst och musik - Jan-Erik Anderssons bladhus på Hirvensalo, djembetrumpspel med Akim Color och tryck av egna t-tröjor





Utvärderingen visade också att alla var väldigt nöjda med veckan. Alla aktiviteter i temagrupperna fick fantastiskt höga poäng. Av de gemensamma aktiviteterna var det utfärden till Kasnäs som fick högst poäng. Värdfamiljerna fick också strålande poäng av gästerna.

Några kommentarer om VUK-veckan:

Beskriv kort hur veckan har varit?

- *Det har været meget spændende at lære om finsk og svensk kultur og ungdomsliv, og rigtig skønt at møde så mange søde mennesker.*
- *Underbar! Mycket roliga aktiviteter, stark gemenskap och man känner sig välkommen! Lite sena kvällar men helt okej!*
- *Vældigt interessant - gode snakke med elever fra vores andre skandinaviske lande*
- *Meget god! Programmet var fedt, og der blev taget rigtig godt hånd om os!*
- *Ugen har været begivenhedsrig og fyldt med gode oplevelser, fællesskab og samvær.*

Vad har du tyckt bäst om?

- *Klatring och abseiling, det var mega sjovt, vi var aktiv og ude at se Finlands natur.*
- *Jeg kunne rigtig godt lide vores fælles udflugt tirsdag til Søderlangvik gård og Kasnäs.*
- *Teaterworkshoppen och LARP, fordi det skabte en god stemning og fordi man følte man tilhørte et sted.*
- *Jeg synes mest om at spille trommer med Akim Color*
- *Mycket fritid att visa folk runt i stan, gemenskap, mat, Kasnäs.*



Musikalen

Projektkursen i musik (MU06) = musikalen som har formats till en tradition i vår skola skapades under höstterminen 2023. Modersmålskursen (MO13) jobbade fram manuskriptet med tips och idéer av dramaturgen Tove Appelgren från ÅST. Åbo Konstakademis musikteknologstuderande ansvarade för ljudtekniken på ÅST. I år fick vi äntligen efter Covid-19 pandemin visa musikalen *Det gick inte riktigt som det skulle* skriven av Tilda Stjernberg live för Kattans studerande, några klasser från S:t Olofsskolan, Puolalabackens gymnasium och en kvällsföreläsning för föräldrar på kvällen. Musikalen visades i Tiljan på ÅST i januari 2023.





foto: Olga Åberg



Lucia

Det traditionella Lucia-följet uppträdde i december förutom i vår skola också i Åbo stadsbibliotek, Luostarivuoren Lyseon lukio, Egentliga Finlands förbund och på Åbo domkyrkans trappa för dagisbarnen i Åbo och några uppträdanden på Katedralskolans julbasar 17.12.



Lucia



Utländska gäster på besök

Under det här läsåret har flera utländska grupper besökt Katedralskolan. I början av oktober kom sex lärare från Nyköping på besök och i november två lärare från Västerås. Båda besöken gjordes inom ramen för Erasmus+-projektet och syftet var att bekanta sig med det finländska gymnasiesystemet och att följa med undervisningen. De två lärarna från Västerås som var på jobbskuggning skuggade våra lärare i matematik, fysik och kemi. EU-samordnaren inom barn och utbildningsförvaltningen i Västerås besökte också Åbo december för att utreda möjligheterna till samarbete inom studerandevården och specialundervisningen. Om det går att hitta gemensamma intresseområden återstår att se.

Under det här läsåret har vi också haft besök av två grupper från Nederländerna. En grupp bestående av 22 rektorer i oktober och en annan med lika många lärare i mars. Rektorerna var intresserade av att höra mera om hur vårt gymnasium fungerar, vilka skillnader det finns mellan Katedralskolan och de övriga gymnasierna i Åbo, vad som gör att vi klarar oss så bra, vilka våra styrkor och svagheter är. Lärarna, å sin sida, som kom från gymnasier som ingår i det holländska nätverket Global Citizen School, vill veta mera om hur språkundervisningen fungerar och hur vi jobbar med global fostran.

Bilderna är från rektorsbesöket på hösten.



Bildtext: Lärare från Nyköping på besök



Rektorer från Nederländerna på besök

Resa till Paris 2022

Den 10-13.10.2022 åkte vi med Katedralskolans abigrupp i franska till Paris. Vi sov på ett hotell i Montmartre-området och tog oss runt med metro i alla delar av Paris. Under vår resa såg vi alla möjliga sevärdheter; Eiffeltornet, Louvre-muséet, Notre-Dame och Versailles för att nämna några. Det var en fantastisk upplevelse att få se denna underbara stad med klasskompisarna samt lärarna Benita och Jutta. Det var även utmärkt att få använda det franska språket genom att till exempel beställa på franska i Frankrike. Det är i de stunder man förstår hur mycket nytta alla de år vi studerat franska i skolan faktiskt har. Resan gick riktigt smidigt tack vare det bra planeringsschemat Benita hjälpt att göra. Vi hade även fritid under resan då vi till exempel shoppade på Champs-Élysées. Vi hann även gå runt mycket och köpa souvenirer från resan. Vi hade tur med vädret och tack vare årstiden var det inte heller för mycket turister. Hela resan var en minnesrik upplevelse där vi lärde oss om fransk konst, historia och kultur.

Text: Maja Gustafsson, Alina Honkola, Madeleine Krook och Selma Seppälä



Besök från vår vänskola i Ungern

I höstas (25-31.10.22) fick vi besök av en grupp ungerska ungdomar från vår vänskola Miklós Radnóti Gymnasium i staden Szeged. Utbyten mellan våra skolor är en långt tillbakagående tradition, men de senaste åren har resorna varit på paus av en eller annan orsak.

Några veckor gick åt till planeringen av utbytet, men som tur kunde rese-och-utbytesexperten Benita tipsa oss om roliga aktiviteter som vi kunde fylla veckans schema med. Vi ville ha en lämplig blandning av aktiviteter som introducerade Åbo och Finland åt gästerna, samt aktiviteter som höjde gruppstämningen. Den första kvällen av utbytet var de flesta gästerna trötta efter den långa resdagen. Kvällen gick främst ut på att våra gäster skulle få bekanta sig med sina värdfamiljer, och förbereda sig inför allt som veckan hade att komma med, samt för presentationen som de skulle hålla för vår skola nästa morgon. Efter



den inledande presentationen var det fullt upp i gästernas veckoschema. De fick delta i lektioner i bl.a. finska, matte och musik, och besöka olika sevärdheter så som Aboa Vetus och Klosterbacken. På eftermiddagarna hade vi ofta gemensamt program tillsammans med gästerna. Vi for och klättra till Kiipeilypalatsi, vilket passade alla adrenalinhungriga, och ordnade en Amazing Race runt Åbo som gick ut på att gästerna skulle orientera sig mellan olika stationer i Åbo och utföra olika utmaningar. Utmaningarna var bl.a. att hitta en barnbok på ungerska från stadsbibban eller rita om ett känt finst konstverk med utmärkande ungerska drag. Vi for även på dagsutfärd till Nådendal, vartefter vi åkte till Mylly för shopping.



Den upplevelse som många sagt att de kommer minnas bäst var vår vandring runt Littoissjön. På vandringen fick gästerna uppleva den västfinska naturen och det finska höstvädret. Högpunkten på dagen var grillandet, bastubadandet och de kalla doppen i Littoissjön. De allra modigaste vågade gå i 5 gånger, medan vi andra njöt av de varma badtunnorna på land.

En kliché, men det som vi anser ha varit det mest givande från utbytet var de genuina vänskaperna som hastigt bildades under veckan. Matbordsdiskussionerna på restaurangerna Hasta la Pasta i Nådendal och åstrandens Rantakernttu var otroligt roliga och bevisade hur snabbt vänskaper verkligen kan bildas. Ibland kom språkbarriären emot, men då hjälpte vi varandra med att hitta rätt ord, som oavsiktligt ledde till en spontan version av alias.

Genom olika sociala medier är en del av oss ännu aktivt i kontakt med de gäster som vi själva var värdar för. Vi är jättetacksamma för denna upplevelse, och ser mycket fram emot att utbytet fortsätter med vår resa till Ungern nästa höst.

Text: Ida Gustafsson och Josefina Kullberg.



Resedagbok från Berlin

Vi i tyskgruppen på tvåan var på resa i Berlin från den 17:e till 20:e april 2023.



Måndag 17.4.

Dagen började tidigt då vi träffades 6.20 på Kuppis tågstation. Klockan 6.31 hoppade vi på tåget på väg mot Helsingfors. Klockan 8.51 var vi framme i Helsingfors och då var det dags att äta något före vi gick ombord på planet. Planet startade 11.25 och vi var framme i Berlin klockan 12.25 tysk tid.

När vi väl var framme var det dags att köpa tunnelbanebiljetter. Vi tog S-Bahn och U-Bahn för att komma fram till vårt hotell, Leonardo Hotel. Sen var det dags för middag.

Efter middagen var det dags för en stadsrundtur. Så vi tog tåget till centrum och besökte flera olika sevärdheter: Brandenburger Tor, Reichstag, Holocaust Denkmal, Unter den Linden, Berliner Dom.

Tisdag 18.4.

Dagen började med att vi for med tåg över bron Oberbaumbrücke till East Side Gallery. Där fick vi se flera olika fina konstverk och målningar. Efter den långa muren for vi till museet Topographie des Terrors, där man fick ta del av det hemska som hände i Berlin och i Tyskland under andra världskriget.

Efter det var det dags att hitta lunchplats och vi fick friheten att välja lite vad som passade vem vid området runt Checkpoint Charlie. Vi möttes efter lunchen vid Checkpoint Charlie och vi gick

in i museet Mauermuseum. Där fick vi veta massor med saker om Berlin och om det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen.

Ute besökte vi Gedenkstätte Berliner Mauer där en del av muren bevarats. Nu var vi trötta i benen, men hade lite program kvar. Vi tog U-Bahn till Alexanderplatz där vi fick se Weltzeituhr, alltså Världsklockan och det 368 meter höga Fernsehturm. Vi hittade också ett lämpligt matställe där vi fick möjligheten att äta Bratwurst och andra tyska specialiteter.

Onsdag 19.4.

Idag var det tidig väckning då vi skulle ta tåget till Potsdam redan klockan 8.00. I Potsdam fick vi se det ståtliga slottet Schloss Sanssouci. Vi for med buss till ett torg där vi hittade ett lämpligt matställe, som var en liten italiensk restaurang. De hade väldigt god mat!

Nu var vi klara i Potsdam och tog tåget tillbaka till Berlin. Vi besökte kyrkan Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche på affärsgatan Kurfürstendamm. Vi fick ungefär tre timmar fritid. Vissa shoppade i köpcentret KaDeWe medan andra besökte alla sorters butiker längs affärsgatan. Sen var det dags för middag på en fin restaurang där de också hade väldigt god mat.



Torsdag 20.4.

Vi packade ihop våra saker, men hann ännu besöka slottsparken vid Schloss Charlottenburg. Klockan 9.45 startade vi från hotellet mot flygplatsen. På flygplatsen fick man shoppa det sista och äta lunch före vårt flyg som startade klockan 13.05. Vi landade i Helsingfors klockan 16.05. Vi åt middag och sen var det dags att hoppa på tåget mot Åbo.

Text: Casper Rönnlöf och Sebastian Karlsson



Kulturresa till Helsingfors

Två lärare och femtio studerande från bildkonst- och musikgrupperna besökte Helsingfors den 26.4.2023 för att stifta bekantskap med huvudstadens kulturutbud. Gruppen startade från skolan efter lunch med två bussar och vi var framme i Helsingfors ca 15.00. Kultureftermiddagen inleddes för konstgruppens del med guidning på Amos Rex, vi fick se utställningen Generation 2023 och bekanta oss med den unika arkitekturen på muséet. Därefter fortsatte färden till nyrenoverade Ateneum där vi såg en mängd guldåldersklassiker och kända verk av bland annat Helene Schjerfbeck och Akseli Gallen-Kallela.

Musikgruppen besökte Nationaloperan och fick uppleva en modern tolkning av Mozarts *Trollflöjten*. I uppsättningen kombinerades animation och levandesångare. Eftermiddagen och kvällen var späckad av estetiska och förundransvärda upplevelser och vi fick njuta av konst i olika former.





Get the Deal

Katedralskolan deltog i år igen med ett lag i tävlingen Get the Deal, som det här året gick av stapeln i Pargas stadshus 21-23.4. Laget bestod av Linus Korin, Kaius Leveelahti och Atte Rantanen från årskurs 1. De övriga skolorna som deltog var Paraisten Lukio, Pargas svenska gymnasium och Åbo Yrkesinstitut. Tävlingsuppgiften var att erbjuda fräscha idéer och koncept åt föreningen Kiva som ordnar det årliga evenemanget "Kärringkväll". Linus, Kaius och Attes idé var att förbättra evenemanget med mat, ljus och gemenskap. Pargas svenska gymnasium vann tävlingen och fick ett pris på 900 euro.



Linus Korin, Atte Rantanen och Kaius Leveelahti i samspråk med coacherna Gunilla Granberg och Daniel Lindström.

Ska vi bli vänner?

Från Katedralskolan har samarbetet i ettornas FINA-grupper med varierande grupper i svenska från Puolalabackens gymnasium fortsatt inom ramen för projektet *Ska vi bli vänner?* (Svenska nu/Svenska folkskolans vänner). Studerandena har lärt känna varandra, besökt varandras skolor, diskuterat och gjort övningar på finska/svenska. Årets samarbete avslutades med glass vid Domkyrkoparkens kiosk för en grupp och den andra i Café Vimma.



Besök vid Åbo Akademi 16.5.2023

Den 16 maj besökte tjugo deltagare i kursen KE5 Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Innan besöket bekantade de sig med biomaterial och bioaktiva glas.

Som våra värdar fungerade Peter Uppstu, Adrian Stiller och Minna Siekkinen. De studerande fick öva på sin engelska eftersom informationen gick på både svenska och engelska.

Vi fick en introduktion till polymerer och plaster i allmänhet, och därefter en lite djupare inblick i området biopolymerer. Vid Åbo Akademi utvecklas biomaterial för tillämpningar i kirurgiska sammanhang och för läkemedelsdosering.

Vid oorganisk kemi jobbar man med bioaktiva glas, som hör till området oorganisk materialkemi. De studerande fick höra om det bioaktiva glasets historia, glasets reaktivitet och ett applikationsområde med polymerer som inducerar tillväxtfaktorriska membraner. Dessutom fick de se hur det går till att smälta och gjuta ett bioaktivt glas.



Bild: Sfärer av bioaktivt glas



Det bioaktiva glasets (längst till vänster) fäster kemiskt vid benet (längst till höger) efter några veckor. Glasets korroderar och ersätts med nytt ben. Det mörka skiktet till vänster är kiselgel medan det ljusare skiktet till höger är hydroxyapatit.



Bildtext: Gruppfoto på deltagarna

Säkerhetspolitisk konferens i Katedralskolan

– Erasmus+ projekt med studerande från Varberg i Sverige

Den 20 april fick vi besök av svenska studerande från Peder Skrivares skola i Varberg i Sverige. Temat var *säkerhetspolitik*. Projektet var ett Erasmus+ projekt. Under dessa två dagar diskuterade vi bland annat NATO, Ålands ställning och Sverige & Finlands samarbete. De svenska ungdomarna studerade samhällsprogrammet i sin skola och våra diskussioner bidrog till nya synvinklar och tankar, vilket vi kollektivt upplevde som lärorikt och värdefullt!

Torsdag 20 april

På torsdagen träffade vi de svenska studerandena för första gången. Det var lite nervöst till en början då vi mötte 30 nya ansikten, men snabbt vände nervositeten till nyfikenhet och vi såg ivrigt fram emot våra två dagar tillsammans.

Allt började med vi presenterade oss för varandra. De flesta namn gick i början in via ena örat och ut ur det andra, men så småningom lärde man sig en del av namnen. Snabbt därefter började vi med vårt första pass, *'Relationerna mellan Finland – Sverige genom historien med några nedslag'*, som hölls av den svenska läraren Carl. Genast efter Carls presentation om Sverige och Finlands historia började pass två. Detta pass drogs av den andra svenska läraren, Emma. Det var nu som det roliga började då vi ordentligt fick umgås med de svenska studerandena. Vi delades in i mindre grupper och i vilka vi skulle diskutera olika frågor, bland annat likheter/skillnader mellan bägge

länder. Vi diskuterade inte enbart säkerhetspolitik, utan vi hann även med några "lära känna -frågor", detta var både väldigt kul och givande. I och med att svenskarna tog så pass mycket initiativ var det lätt för oss att diskutera frågorna tillsammans. Efter Emmas pass var det dags för lunch. Denna längre paus gav oss möjligheten att lära känna de svenska studerandena bättre. Efter pausen började vi förbereda oss för Joakim Paasikivis besök.



Bildtext: Torsdagen började med att vi lärde känna varandra lite och diskuterade möjliga fördomar om varandra.



Bildtext: Gästerna var glada och trivdes mycket bra i Åbo, som de tyckte var väldigt lik en vanlig svensk stad.

Tyvärr var Joakim Paasikivi lite för upptagen för ett riktigt besök, men lika tacksamma var vi för hans virtuella besök. Paasikivi är alltså överstelöjtnant och militär strateg i den svenska Försvarsmakten, och ättling till Finlands tidigare president Juho Paasikivi. De svenska studerandena hade förberett frågor åt Paasikivi och också vi från Katedralskolan fick gå fram och ställa frågor åt Paasikivi. Vi var imponerade av hans kunskap och erfarenhet från flera länder och träffen blev en lärorik upplevelse för alla deltagare.



Bildtext: Träff och diskussion med Joakim Paasikivi via Teams

Joakim Paasikivi föddes och växte upp i Sverige men han har anor från Sverige, Finland och Estland. Värnplikt valde han att göra i den svenskspråkiga Nylands Brigaden i slutet av 1970-talet. Det var där hans intresse för det militära växte och han valde att fortsätta utbilda sig till militär gruppchef i Sverige. Utbildningens nivå nådde inte hans förväntningar och därmed tog han en paus på fyra år, men återgick till studierna då de utvecklats mot det bättre. Trots detta har Paasikivi haft en 35 årig karriär i den svenska armén och han har upplevt den som mångsidig, rolig och givande.

Paasikivi svarade på många frågor och vi fick mycket ny och tankeväckande information. Paasikivi berättade t.ex. om skillnader mellan den militära utbildningen i Finland och Sverige, men han tyckte annars att de två länderna är väldigt lika varandra. Då han utbildade sig låg de största skillnaderna enligt honom i militären i att Finlands armé hade tydligare regler medan Sveriges var mer oorganiserad. Paasikivi påpekade att båda länderna kan även idag lära sig mycket av varandra då vi båda har våra styrkor och svagheter. Hans erfarenhet och kunskap imponerade oss och förutom det tar vi med glädje del av hans budskap om hur viktigt det är med samarbete, kommunikation och förmågan att hantera sina rädslor, både på nationell och individuell nivå.

Mot kvällen samma dag samlades vi alla igen i skolan för att njuta av en efterlängtd pizzafest. Över 60 pizzor hade förbeställts från Kotipizza. Torn av pizzalådor bars upp i Agricolosalen, där vi åt och umgicks tillsammans. Diskussionerna kretsade bland annat kring sommarlovsplaner, och vi var överens om att "Sommartider" av Gyllene tider är den absolut bästa sommarlåten.

Mätta och belåtna fortsatte de flesta av oss att umgås utepå stan. Åstrandens som badade i en mild kvällssol var utmärkt för detta. Ett och annat inköp gjordes också i Hansakvarteret. Vi studerande i Katedralskolan beundrade våra gästers engagemang och öppenhet. Det fanns ett genuint intresse gentemot varandra, och en god stämning rådde under hela konferensen. Utåtvändhet hörde till våra fördomar om svenskarna, kanske det låg något i det? Vi uppskattade alltså starkt våra gästers positiva attityd och utmärkta sociala färdigheter. Många bekanskap stiftades under kvällen, men notiden blev det dags att ta sig hemåt.



Bildtext: Gruppuppgifterna gick riktigt bra och alla var på glatt humör.

Fredag 21 april

Klockan tio nästa dag fortsatte säkerhetskonferensen och vi inledde med det tredje passet som Toffe skulle dra. Nu handlade det om Åland. Vi läste en artikel gällande Ålands säkerhetsställning och sedan diskuterade vi artikeln i små grupper. Då vi diskuterade artikeln tillsammans fick man flera nya synvinklar på Ålands ställning just nu vilket var väldigt lärorikt. Svenskarna hade lite svårare att diskutera kring artikeln då Åland inte var så bekant för dem, men de var väldigt sociala och allmänt kunniga vilket ledde till bra diskussioner!

Efter analysen av Åland åt vi lunch och likt som torsdagen hann vi med en lite längre paus. Nu hade vi tid igen att lära känna dem och prata på ett mer öppet plan, inte fast i bestämda diskussioner. Vädret var fint så flera av oss gick ut för att umgås. Efter pausen samlades vi igen i Agricola salen. Nu var det dags för en avslutning. Vi tackade för passen och skulle sammanfatta våra två dagar tillsammans genom att t.ex. diskutera nya synvinklar vi fått under konferensen. Det var lite ledsamt att säga hejdå och vi skulle ha önskat att besöket skulle ha varit längre. Efter avslutningen gick vi ut på torget och tog en gruppbild och sedan hade vi den sista punkten kvar på listan: besöka Åbo domkyrka. Efter att vi hade gått runt i kyrkan en stund tog vi en sista bild och önskade svenskarna en trevlig hemresa. Vi hoppas på att få träffa våra nya bekanta från Varberg på nytt någon dag!



Bildtext: Besök till Åbo domkyrka, samt en sista gruppbild före svenskarnas hemfärd

(Utarbetat av Kia Österholm, Tor Nylund, Tyko Gustafsson, Stella Suojanen, Mathilda Gustafsson, Anna Södergård och Melinda Eriksson. Bilder av bland annat Christoffer Enström och Kaisa Lappi.)



Abdullahi Ismail Deqa
Arvidsson Elmina

Studeraende läsåret 2022-2023

Aurén Fanny
Avola Vilma
Backman Ellinor
Balthasar Stella
Berghäll Robin
Bergroth Linus
Bergroth Mia
Bergström Maura
Björklöf Isabel
Clayhills Melvin
Danska Juho
Eklund Lucas
Enberg Valter
Engström Tilde
Eriksson Emil
Eriksson Melinda
Fieandt Julius
Finch Lilian
Forsman Felix
Friis Edith
Friström Jakob
Ginström Inez
Grankull Lukas
Greggas Anton
Grönlund Konrad
Grönroos Linn
Gunnelius Linda
Gustafsson Ida
Gustafsson Mathilda
Gustafsson Tyko
Hagström Alexander
Hampf Hilda
Hanses Laura
Harilahti Mathilda
Hedman Nemo
Heikkilä Niklas
Heikkonen Linus
Helenius Oliver
Henriksson Anna
Häggbloom Fredrika
Höglund Erica
Ingman Miro
Irmola Aron
Isaksson Ella
Isaksson Filippa
Jakobsson Oskar
Jensen Alexandra
Jensen Harald
Julin Hilma
Jutila Erik
Kaituri Ellen
Kallio Milo
Kantola Mikael
Karlsson Ellen

Karlsson Nestor
Karrento Lenni
Keihäs Vendla
Kenttä Nora
Klemola Taika
Klingstedt Eljas
Koivumäki Markus
Korin Erika
Korin Linus
Koskinen Karl
Koskinen Tiitu
Krogell Ari
Krook Thilde
Kullberg Josefina
Laaksonen Niklas
Laapio Julia
Laine Frida
Laurén Ingrid
Lehtikankare Adele
Leo Casper
Leveelahti Kaius
Lillhannus Ester
Lindberg Linus
Lindén Judit
Lindholm Samuel
Lindqvist Freja
Lindroos Lotta
Lindroth Luukas
Lujanen Ida
Lundqvist Thor
Mahmoudi Rozhan
Malkamäki Oliver
Malkamäki William
Mickelsson Cecilia
Mikkola Sofia
Nelimarkka Lina
Niinistö Saga
Nikkari Hilla
Nordling Simeon
Nordström Linnea
Norrena Ellen
Nurmi Iris
Nurmi Nicke
Nygård Frida
Nyholm Amelie
Nyman Freja
Nyman Moa
Olofsson Emil
Olofsson Emma
Othman Isak
Palmberg Embla
Parkatti Anna Felicia
Penttinen Robin
Perho Joanna

Perho William
Pesonen Anton
Pihlström Christa
Poutanen Aleksandra
Puhakka Ella
Rantanen Atte
Rehn Charlotta
Renholm Noah
Reponen Titus
Roth Tilda
Rönnholm Edith
Saarinen Lyydia
Salmi Lilian
Salminen Alexander
Salminen Mikael
Salminen Saga
Salomaa Ahti
Salonen Karin
Sandholm Felicia
Sandqvist Philip
Sandström Ida
Sandås Walter
Savolainen Iina
Sell Lucas
Sinervo Rosa
Siro Emil
Sjöholm William
Skön Ellinor
Snickars Adeline
Snåre Line
Sohlström Ada
Stjernberg Tilda
Strandberg Selma
Sucksdorff August
Sumelius Ina
Sundström Arttu
Sundström Ellen
Sunttila Elna
Sunttila Telmo
Suojanen Stella
Svarfvar Sonja
Svartsjö Alvar
Söderblom Jennifer
Södergård Anna
Söderholm Samuel
Tarkiainen Minea
Thorn Isabella
Toljander Alva
Tollander Freja
Tuomola Ida
Tyni Sara
Törn Julius
Törnqvist Isabelle
Ulenius Oskar
Vahtola Emma
Vaihinainen Alicia
Vanhatalo Alina
Varjo Ida

Vestervik Clara
Vihervuori Albert
Vilksa Silvia
Virta Benjamin
Vähäsalo Julius
Weckström Natalie
Westman Daniela
Wetterstein Felix
Wetterstein Filippa
Wikström Carmela
Winberg Emmi
Wulff Lotta
Åberg Matilda
Åberg Olga
Åkerholm Maya
Öhman Anthony
Örri Yanda
Österholm Kia
Östermark Anton

Studenter hösten 2022

Hanski Iris
Johansson Katarina
Lindblom Josefine

Studenter våren 2023

Abdullahi Ismail Hodan
Andersson Gabriela
Andersson Nikolas
Antikainen Jonatan
Backman André
Balthasar Frida
Bergholm Joar
Brenner Lydia
Davidsson Amélie
Engström Simon
Enroth Wilma
Eriksson Axel
Eriksson Joar
Friman Minea
Ginström Henry
Granberg Oliver
Grandell Vania
Granholm Ella
Grönholm Tindra
Grönvall Sofie
Gustafsson Kalle
Gustafsson Maja
Hakoila Lotta
Hautala Viktor
Hedberg Cecilia
Hesselgren Otso
Honkola Alina
Iver Vera
Kallio Kia-Isabella
Kaukoranta Celinda
Ketola Enna
Krause Salma
Kronlund Ida
Krook Madeleine
Laverman My
Lehtonen Jonathan
Lehtonen Linnéa
Leppähaara Axel
Lillhannus Mirjam
Lindberg Truls
Lindfors Linda
Lindholm Andreas
Lindholm Elida
Lindholm Wilma

Lindroos Ia
Maskula Cajus
Mattsson Rufus
Mäenpää Anna-Kajsa
Nihtilä Ella
Nordström Caroline
Nurminen Lotta
Nygård Linus
Nyström Amos
Pohjanheimo Nils
Rantala Sara
Rosvall Lucas
Rönnlöf Casimir
Salomaa Aatos
Sauso Ellen
Savolainen Eemil
Schauman Filip
Seppälä Selma
Seppänen Alfons
Simons Annie
Sipilä Sofia
Siro Timi
Sjöholm Jesse
Stenlund Markus
Stenlund Peter
Strandberg John
Törn Niilo
Uotinen Max
Valavaara Axel
Vikman Daniel
von Flittner Jessica
von Schantz Emil
Yrjas Jasper
Ålgars Therese
Öhman Atte

Från listorna saknas namnen på dem som inte har gett sitt medgivande till att deras namn publiceras i massmedia.

